

Το 2014 και το 2015, πάνω από 7000 άτομα, ανάμεσά τους εκατοντάδες παιδιά, πνίγηκαν στην Μεσόγειο στην προσπάθειά τους να ζητήσουν πολιτικό άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η βία που τους είχε διώξει από τις πατρίδες τους οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην Δύση.

Περίπου 1,5 εκατομμύρια πρόσφυγες, οι περισσότεροι από την Συρία και το Αφγανιστάν, κατάφεραν να φτάσουν στην Ευρώπη, σε μια στιγμή που η ήπειρος είναι βαθιά διχασμένη λόγω εθνικισμού, ξενοφοβίας, ισλαμοφοβίας και αντισημιτισμού, όλα διαποτισμένα από ρατσισμό.

Η αλαζονεία, ο εγωκεντρισμός κι ο εγωισμός αυτής της ευρωπαϊκής στάσης – αποτέλεσμα 25 χρόνων νεοφιλελεύθερων πολιτικών στην Ευρώπη – γίνονται εμφανή, όταν κανείς παρατηρήσει τα δύο μέτρα και δύο σταθμά που υιοθετούν των ΜΜΕ όταν μιλάνε για την προσφυγική κρίση: από την μία αδιαφορία για τους μουσουλμάνους που πέφτουν θύμα εγκλημάτων στις χώρες τους, από την άλλη συμπόνια για τους Ευρωπαίους, μη-μουσουλμάνους που πέφτουν θύματα παρόμοιων εγκλημάτων στην Ευρώπη. Αυτή η υποκρισία των ΜΜΕ οδηγεί σε έναν φαύλο κύκλο: από τη μια ενδίδει στις ορμές του όχλου και των ακροδεξιών λαϊκιστών με τα ρατσιστικά τους συναισθήματα, από την άλλη εξυπηρετεί τον μοναδικό σκοπό που έχουν στην πραγματικότητα τα ΜΜΕ, την αύξηση ζήτησης των προϊόντων τους.

Konstantin Fischer, 2016



Το 2014 και το 2015, πάνω από 7000 άτομα, ανάμεσά τους εκατοντάδες παιδιά, πνίγηκαν στην Μεσόγειο στην προσπάθειά τους να ζητήσουν πολιτικό άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η βία που τους είχε διώξει από τις πατρίδες τους οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην Δύση.

Περίπου 1,5 εκατομμύρια πρόσφυγες, οι περισσότεροι από την Συρία και το Αφγανιστάν, κατάφεραν να φτάσουν στην Ευρώπη, σε μια στιγμή που η ήπειρος είναι βαθιά διχασμένη λόγω εθνικισμού, ξενοφοβίας, ισλαμοφοβίας και αντισημιτισμού, όλα διαποτισμένα από ρατσισμό.

Η αλαζονεία, ο εγωκεντρισμός κι ο εγωισμός αυτής της ευρωπαϊκής στάσης – αποτέλεσμα 25 χρόνων νεοφιλελεύθερων πολιτικών στην Ευρώπη – γίνονται εμφανή, όταν κανείς παρατηρήσει τα δύο μέτρα και δύο σταθμά που υιοθετούν των ΜΜΕ όταν μιλάνε για την προσφυγική κρίση: από την μία αδιαφορία για τους μουσουλμάνους που πέφτουν θύμα εγκλημάτων στις χώρες τους, από την άλλη συμπόνια για τους Ευρωπαίους, μη-μουσουλμάνους που πέφτουν θύματα παρόμοιων εγκλημάτων στην Ευρώπη. Αυτή η υποκρισία των ΜΜΕ οδηγεί σε έναν φαύλο κύκλο: από τη μια ενδίδει στις ορμές του όχλου και των ακροδεξιών λαϊκιστών με τα ρατσιστικά τους συναισθήματα, από την άλλη εξυπηρετεί τον μοναδικό σκοπό που έχουν στην πραγματικότητα τα ΜΜΕ, την αύξηση ζήτησης των προϊόντων τους.

Konstantin Fischer, 2016



more:

www.konstantin-fischer-hania.com/what-is-wrong-with-us

more:

www.konstantin-fischer-hania.com/what-is-wrong-with-us

Το 2014 και το 2015, πάνω από 7000 άτομα, ανάμεσά τους εκατοντάδες παιδιά, πνίγηκαν στην Μεσόγειο στην προσπάθειά τους να ζητήσουν πολιτικό άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η βία που τους είχε διώξει από τις πατρίδες τους οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην Δύση.

Περίπου 1,5 εκατομμύρια πρόσφυγες, οι περισσότεροι από την Συρία και το Αφγανιστάν, κατάφεραν να φτάσουν στην Ευρώπη, σε μια στιγμή που η ήπειρος είναι βαθιά διχασμένη λόγω εθνικισμού, ξενοφοβίας, ισλαμοφοβίας και αντισημιτισμού, όλα διαποτισμένα από ρατσισμό.

Η αλαζονεία, ο εγωκεντρισμός κι ο εγωισμός αυτής της ευρωπαϊκής στάσης – αποτέλεσμα 25 χρόνων νεοφιλελεύθερων πολιτικών στην Ευρώπη – γίνονται εμφανή, όταν κανείς παρατηρήσει τα δύο μέτρα και δύο σταθμά που υιοθετούν των ΜΜΕ όταν μιλάνε για την προσφυγική κρίση: από την μία αδιαφορία για τους μουσουλμάνους που πέφτουν θύμα εγκλημάτων στις χώρες τους, από την άλλη συμπόνια για τους Ευρωπαίους, μη-μουσουλμάνους που πέφτουν θύματα παρόμοιων εγκλημάτων στην Ευρώπη. Αυτή η υποκρισία των ΜΜΕ οδηγεί σε έναν φαύλο κύκλο: από τη μια ενδίδει στις ορμές του όχλου και των ακροδεξιών λαϊκιστών με τα ρατσιστικά τους συναισθήματα, από την άλλη εξυπηρετεί τον μοναδικό σκοπό που έχουν στην πραγματικότητα τα ΜΜΕ, την αύξηση ζήτησης των προϊόντων τους.

Konstantin Fischer, 2016



Το 2014 και το 2015, πάνω από 7000 άτομα, ανάμεσά τους εκατοντάδες παιδιά, πνίγηκαν στην Μεσόγειο στην προσπάθειά τους να ζητήσουν πολιτικό άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η βία που τους είχε διώξει από τις πατρίδες τους οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην Δύση.

Περίπου 1,5 εκατομμύρια πρόσφυγες, οι περισσότεροι από την Συρία και το Αφγανιστάν, κατάφεραν να φτάσουν στην Ευρώπη, σε μια στιγμή που η ήπειρος είναι βαθιά διχασμένη λόγω εθνικισμού, ξενοφοβίας, ισλαμοφοβίας και αντισημιτισμού, όλα διαποτισμένα από ρατσισμό.

Η αλαζονεία, ο εγωκεντρισμός κι ο εγωισμός αυτής της ευρωπαϊκής στάσης – αποτέλεσμα 25 χρόνων νεοφιλελεύθερων πολιτικών στην Ευρώπη – γίνονται εμφανή, όταν κανείς παρατηρήσει τα δύο μέτρα και δύο σταθμά που υιοθετούν των ΜΜΕ όταν μιλάνε για την προσφυγική κρίση: από την μία αδιαφορία για τους μουσουλμάνους που πέφτουν θύμα εγκλημάτων στις χώρες τους, από την άλλη συμπόνια για τους Ευρωπαίους, μη-μουσουλμάνους που πέφτουν θύματα παρόμοιων εγκλημάτων στην Ευρώπη. Αυτή η υποκρισία των ΜΜΕ οδηγεί σε έναν φαύλο κύκλο: από τη μια ενδίδει στις ορμές του όχλου και των ακροδεξιών λαϊκιστών με τα ρατσιστικά τους συναισθήματα, από την άλλη εξυπηρετεί τον μοναδικό σκοπό που έχουν στην πραγματικότητα τα ΜΜΕ, την αύξηση ζήτησης των προϊόντων τους.

Konstantin Fischer, 2016



more:

www.konstantin-fischer-hania.com/what-is-wrong-with-us

more:

www.konstantin-fischer-hania.com/what-is-wrong-with-us